

Familieëunie

23 mei 2006 familieëunie

Op 23 mei 2006, de dag van de Winkelman familieëunie, beloofde ik alle familieleden die bij ons aanwezig waren, dat een gevulde collectebus waarin iedereen een vrijwillige donatie kon doen, door mij persoonlijk bij de Witte Paters in Malawi zou worden afgeleverd. Het doel van die middag was dat neven en nichten uit onze stamboom Winkelman en ouder dan 70 jaar elkaar weer eens ontmoette. Herkenning na zoveel jaren en erkenning voor degene die niet meer onder ons waren.

Naast de vele familiefoto's in de gerubriceerde en getoonde fotoalbums, waren die dag een aantal van de verzamelde familiefoto's uitvergroet en neergezet of opgehangen in onze woonkamer die als ontmoetingsruimte was omgebouwd.

Eén van die foto's was het uitvergrootte zelfportret van pater Theo Winkelman, één van de zonen van Mattheus Winkelman (geboren 26.10.1883 in Rotterdam), een neef van mijn vader. Mijn vader die zoveel over pater Theo Winkelman aan zijn kinderen vertelde, maar welke heerom ik helaas nooit heb mogen ontmoeten. Het respect wat mijn vader voor zijn neef Theo had, vooral omdat Theo op zo'n late leeftijd nog inhoudt kon geven aan zijn roeping, was enorm. Het was dan ook vanzelfsprekend dat er voor de missie en specifiek voor de Witte Paters van Theo werd ingezameld op die Winkelman-ouderen middag.

Theo was een zogenaamde late roeping, geboren 21 juni 1918, heeft hij eerst in 1957 zijn missionaris gelofte gedaan en in 1958 op 40 jarige leeftijd is hij naar de missie in Malawi, Afrika uitgezonden.

Father Theo Winkelman werkte vanaf 1958 in Malawi. Eerst vanuit Lilongwe met achtereenvolgens de plaatsjes Mlale, Ludzi, Salima, Nambuma en o.a. Madisi.

In 1970 werd hij parish-priest (pastoor) van Kasina en vanaf 1980 tot 1992 parish-priest in Nsipe. Kasina en Nsipe hadden ieder ca. 24 buitenposten, oftewel buitenkerkjes.

In zijn voetsporen wilde ik dus naar Malawi, Afrika en proberen via zijn confraters en mogelijk overgebleven schilderwerk nog meer van Theo Winkelman te weten te komen.

Theo was naast missionaris ook kunstschilder. Hij was veel betrokken bij de bouw van kerkjes en ziekenhuizen en kon dan niet nalaten om de achterwanden van het "priesterkoor" van kerkjes te beschilderen met een aansprekende voorstelling. Theo zelf maakte foto's van zijn bouwwerken welke door Annie, zijn tweelingzus, bewaard gebleven. De foto's laten fraaie staaltjes van o.a. zijn kerkschilderwerk



zien:

foto's van beschilderde wanden achter het altaar